

Dias 1 – Vue over Als Sund

Generalforsamling, Danske Malermestre, mundtlig beretning lørdag 08. juni 2024, Sønderborg

Kære medlemmer
Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling
Velkommen til Sønderborg og Alsik Hotel

Traditionen tro vil jeg indlede min beretning med at mindes de kolleger, der ikke mere er blandt os:

Klaus Bonde Larsen, Københavns Malerlaug
Erik Mandix, Københavns Malerlaug
Lonnie Nilsson, Københavns Malerlaug
Ove H. Krebs, Københavns Malerlaug
John Misfeldt, Københavns Malerlaug

Jørgen Rasmussen, Køge Malerlaug

Bjarne Preben Kristensen, Vestsjællands Malerlaug

Ib Knudsen, Aarhus & Omegns Malerlaug

Erik Kristensen, Aalborg & Nørresundby Malerlaug

Kurt Hansen, Midtjysk Malerlaug

Henrik Mogensen, Horsens & Omegns Malerlaug

Hans Ole Hansen, Nykøbing F. Malerlaug

Finn Larsen, Midtsjællands Malerlaug

Svend Jørgensen, Djurslands Malerlaug

Alle har udfyldt deres plads i malerfaget og var gode og trofaste medlemmer.

For alle, der har kendt dem, er det vemodigt, at de ikke er mere

Vi vil savne dem - og mindes dem og udtale:

"Æret være deres minde"

Dias 2 - Alfabet

Fra Frederikshavn i nord og nu til Sønderborg i syd – vi kommer vidt omkring, når vi i Danske Malermestre afholder generalforsamling.

Langt omkring kommer man også, når man med alfabetet i hånden ser på alle de forkortelser, vi støder på hele tiden: ESG, CSRD, for slet ikke at tale om CO2 ekvivalenter...

Lad mig afkode: ESG, Environment, Social, Governance, handler om ikke-finansielle data som klima/miljø, sociale forhold og ledelse. CRSD er - endnu et nyt EU-direktiv - der knytter sig til det første. Det står for Corporate Sustainability Reporting Directive, og er et direktiv, som øger kravene til de data store virksomheder skal rapportere. Og CO2-ekvivalenter er en måleenhed, der bruges til at sammenligne og kvantificere de forskellige drivhusgasser ud fra deres globale opvarmningseffekt.

Alle disse forkortelser af lange ord, der skal redde kloden fra miljømæssig undergang.

Det er med at holde tungen lige i munden, når man driver virksomhed i dag. Du skal både være dygtig for at overleve konkurrencen, og så skal du have klæbehjerne og være skarp udi de mange forkortelser. For de betyder jo reelt set temmelig meget for din virksomhed.

Dias 3 - Betonelementer

Og jeg tror ikke, der er nogen, der skal bilde sig ind, at det kun får betydning for de allerstørste byggerier... Når de store entreprenører og bygherrer skal dokumentere byggeriets påvirkning på miljøet, ja så skal de jo bruge data hele byggekæden igennem, så jeg tror desværre ikke, at nogen af os slipper for kunne dokumentere miljøpåvirkningen af vores arbejde.

Miljøkrav og dokumentation for miljøpåvirkning kommer til at gælde alle former for byggeri, så ingen slipper, bare for at slå det fast.

Når det handler om miljø og klimapåvirkning, kommer meget fra EU. Men det er jo ikke kun, når det kommer til miljøet, vi som virksomheder bliver afkrævet allehånde former for dokumentation.

Dias 4 - Christiansborg

Mange regeringer har, som også den nuværende, haft regelforenkling som mål - uden at der er den grund er sket alverden. For det er jo desværre sådan, at hvis en sag er alvorlig nok, ja så må enhver ansvarlig politiker vise handlekraft og stille krav om nye regler og forordninger.

Nogle love og direktiver er rigtige og på sin plads, men jeg mener, det er på tide, at vi får en alvorlig snak om nødvendigheden af alle disse nye administrative byrder - love og reguleringer. Hvor mange af dem betyder meget andet end ekstra arbejde i virksomhederne og beskæftigelse til allehånde embedsmænd?

Dias 5 – Danske Bank

En alvorlig snak kunne vi også godt få med nogle af vores store kunder... For det der med betaling for udført arbejde, det har desværre ofte lange udsigter. Alt for mange af os har alt for mange penge ude at svømme hos vores kunder, der opererer med betalingsfrister på alt fra 60 eller 90 dage, ja helt op til 120 dage fra modtagelse af faktura.

Det er simpelthen ikke i orden, at vi skal agere bank for vores kunder. Og jeg giver ærlig talt ikke meget for DI's holdning; at betalingsfrister skal være noget, man aftaler indbyrdes. Betalingsfrist er ikke noget, man skal aftale indbyrdes; alt for ofte vil man som mindre virksomhed acceptere næsten hvad som helst for ikke at miste en stor kunde.

Kunder som blandt andet Novo Nordisk, som bliver rost til skyerne og omtalt som den virksomhed, der om nogen har æren for Danmarks gode økonomi. De mener, at de har ret til en betalingsfrist på de omtalte 120 dage.

Dias 6 – Mærkat, maks. 30 dage

På europæisk plan har små og mellemstore virksomheder et tilgodehavende hos deres kunder svarende til Finlands BNP. Og kun Bulgarien ligger dårligere end os, når det kommer til den gennemsnitlige betalingstid.

I Europa-Parlamentet har man for nylig stemt for en fælleseuropæisk betalingsfrist på 30 dage. Må jeg opfordre de danske politikere til at støtte forslaget!

Og må jeg ikke lige have lov at bringe Københavns Kommune på banen? Som økonomi betragtet er kommunen med sine over 600.000 indbyggere og mere end 45.000 ansatte bestemt heller ikke nogen lille spiller. Og hvad gør man i København?

Jo kommunen har netop forkortet sine betalingsfrister, så virksomhederne får deres betaling fra kommunen indenfor gennemsnitligt 5-6 dage i stedet for 30 dage, hvad der jo også må siges at være relativt hurtigt.

Dias 7 - Video, Christian Staubo

Så lad os høre fra én, der ligesom jer kender til lange betalingsfrister, Christian Staubo, Malerfirmaet Staubo A/S:

Dias 8 – Novo Nordisk, Kalundborg

En anden ofte overset problemstilling ved et lokalt vækstlokomotiv er den måde, hvor en enkelt virksomhed kan støvsuge et lokalområde for arbejdskraft. Ikke for at hænge Novo Nordisk ud igen, de skal have ros for at gøre det helt fantastisk godt. Men intetsteds bliver problematikken større end i Kalundborg, hvor Novo Nordisk investerer – hold fast – 42 milliarder kroner i ny produktion.

Og selvom det er fantastisk for et område, velsagtens en hel vestsjællandsk landsdel, medfører Novo's nye produktion desværre også en række nye udfordringer. For med medicinalgiganten er der langt mellem ledige hænder i området – meget langt. Det mærker man hos rigtig mange håndværkere i området, der hverken kan holde på medarbejderne eller få besat ledige stillinger.

For lønningerne hos Novo er markant højere, end hvad man kan tjene mange andre steder.

Dias 9 – Bo Almlev, København

Bo Almlev, malermester i København og med en afdeling i Kalundborg, genkender den problematik, som er rejst af vores kollegaer i Dansk Håndværk. Endnu har Bo Almlev ikke haft problemer med at skaffe arbejdskraft i det omfang, han havde brug for det, men han erkender – og frygter for – at det er et reelt problem, siger han.

Dias 10 – Automekaniker, Kalundborg

Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk, sagde til TV2 Øst, at håndværksfagene er nødt til at se indad og se, hvad de kan gøre for at gøre sig attraktive og skabe nogle gode rammer og vilkår.

Og det er jo også rigtigt, men på sigt er det jo ikke bare håndværket, der bliver ramt. Det er butikkerne, det er institutionerne, det er kommunen, der ikke længere vil kunne tiltrække nye medarbejdere. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er løsningen, men jeg kan se, at der er et problem, der kun vil vokse i omfang. Der sker en skævvridning lokalt, og jeg er ikke sikker på, at det er en sund udvikling.

Dias 11 – Filmlakat, Drengen med guldbukserne

Har I for resten bemærket drengen med guldbukserne... Eller drengen er selvfølgelig helt misvisende, for jeg taler om vores storsmilende finansminister Nicolai Wammen. Men guldbukserne, den er god nok.

Hvor mange gange har vi efterhånden ikke set ham foran dørene ind til finansministeriet slå ud med armene og sige: Vi har flere milliarder i det økonomiske råderum...

Det økonomiske råderum – altså penge frem mod 2030, hvor staten til den tid med det nuværende indtægtsgrundlag og alle udgifter betalt står med mange flere milliarder kroner, end de havde regnet med.

Forleden læste jeg i Berlingske, at det var vokset til næsten 80 milliarder kroner.

Og hvad skal man så med de mange penge, som der på magisk vis pludselig er i overskud? Ja her begynder slagsmålet. Skal vi bruge pengene på yderligere offentligt forbrug, skal vi sætte skatten ned eller noget helt tredje – grøn omstilling og oprustning?

Dias 12 – Forside, Børsen

Her må jeg stille mig helt på side med formanden for Dansk Metal, Claus Jensen og Lars Sandahl fra Dansk Industri. Det pludselige og markant større råderum skal gå til skattelettelser og ikke et større offentligt forbrug. Rent faktisk tvivler jeg stærkt på, at vi får mere velfærd, bare fordi vi sender flere penge den vej.

Jeg må sige, at jeg faktisk synes, at sporene skræmmer. Så nej, ikke flere penge til offentligt forbrug

En ikke ubetydelig del af råderummet bør derfor så afgjort gå til skattelettelser. Råderummet er jo kun en realitet, fordi der er indbetalt alt for mange penge i skat.

Men det på plads, kan et forudsigeligt slagsmål så begynde, for hvem skal have lettet skatten? Man kan tale for det ene eller det andet, men jeg vil gerne pege på, at du i dag rammer topskattegrænsen allerede ved 588.000 kroner, hvilket jo ikke ligefrem gør alle, der betale topskat til "rige svin, som skal rundbarberes", hvis man skal bruge venstrefløjsjargon.

Så jeg mener afgjort, at der er basis for blandt andet at hæve topskattegrænsen, hvilket jo ikke er det samme som at sige, at skatten ikke skal sænkes for de laveste indkomstgrupper.

Dias 13 – Carl-Johan Dalgaard

Er der så udsigt til skattelettelser? Tja, De økonomiske vismænd med Carl-Johan Dalgaard i spidsen var i sidste uge og samlet fastslå, at der med det tempo, der er i dansk økonomi, er der behov for stramninger før en overophedning sætter ind. Og stramninger kan så enten betyde en reduktion af det offentlige forbrug eller det kan betyde en bremse på det private forbrug – hvad der som oftest betyder skattestigninger.

Som allerede sagt; jeg tror ikke på, at der kommer bedre velfærd, selvom vi endnu en gang sender penge i det offentliges retning. Derfor går jeg altså med skattelettelser og en bremse på det offentlige forbrug.

Og så må jeg også i mit stille sind undre mig over, at det er muligt at regne så galt... Heldigvis gik regnefejlen den rigtige vej; den kunne lige så godt have udvist et milliardstort underskud på statsfinanserne. Er det mon ikke på tide, finansdrene og pigerne får sendt deres regnemodeller til et serviceeftersyn?

Dias 14 – Forside, Kristeligt Dagblad

Kan man for øvrigt ikke også sige, at regeringen har regnet galt? Eller er det mere præcist at sige, at de forregnede sig, da de fik overbevist sig selv om, at en regering hen over midten var lige det, danskerne ville have?

Vi kan da i hvert fald næppe komme op at skændes over det faktum, at siden Mette, Lars og, ja dengang var det Jacob, besluttede at fjerne Store Bededag, så er det bare gået ned ad bakke. Det er selvfølgelig også svært at begrunde beslutningen om en regering hen over midten med sorte og truende skyer i horisonten, når vi hele tiden ser finansministerens smil.

Dias 15 – Mette Frederiksen, TV2

Det er i hvert fald indiskutabelt, at en regering hen over midten ikke blev en folkelig succes. Og så kan regeringspartierne snakke nok så meget om, at der er lang tid til næste valg, udsigterne for et fornyet mandat er sortere end et sort hul i himmelrummet.

Jeg tror, de tre partier overvurderede betydningen af det mudrede resultat efter folketingsvalget i 2022. Den gang var der ikke noget, der rigtig var oplagt. Socialdemokratiet var klar over, at de ikke kunne basere en regering på venstrefløjen uden selv at blive trukket længere til venstre end vælgerne ville.

Lars Løkke havde brændt broerne til blå blok og Venstre kunne ikke skabe et dueligt flertal med partierne til højre. Og så fik partiformændene en lys ide, troede de selv, en regering hen over midten...

Er det for meget at sige, at det lys endegyldigt må være slukket?

Dias 16 – Mette Frederiksen, Emanuelle Macron, BT

Venstre og socialdemokratiet står begge til, hvad der ligner en halvering og heller ikke for Moderaterne ser det videre lyst ud. Nej, en regering over midten, tror jeg ikke vi får igen foreløbig. Men det er jo ikke ensbetydende med, at du ikke skal samarbejde hen over midten.

Det brede samarbejde, det tror jeg gerne, vælgerne foretrækker.

Og så selvfølgelig bliver det heller ikke nemmere, når chefen for bordenden hele tiden rygtes væk til et topjob langt væk fra Christiansborg.

Dias 17 - Bygningsmaler

Et spørgsmål, som kan være sjovt at stille, er, hvor malerfaget befinder sig om 10 år. Personligt er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi fortsat spiller en rolle – ja, faktisk er jeg sikker på, at vi spiller en næsten endnu større rolle om 10 år, end vi gør i dag.

Jeg tror nemlig, at den grønne omstilling og bevægelsen hen mod større bæredygtighed, vil gøre malerfaget endnu mere relevant. Forudsat at vi selv vil det – og at vi får leverandørerne med. I langt højere grad end vi gør i dag, skal vi behandle overfladerne med produkter, der gør at vi kan genanvende dem.

I får mig ikke til at sige nissemalning, men jeg er ret sikker på, at vi igen vil begynde at se på linolieprodukter og limfarve frem for uigennemtrængelige plastikmalinger. Og inden I slår korsets tegn for jer, så husk lige, at ja, det er besværligt at arbejde med, men det betyder også, at de færreste privatkunder orker det.

Holdbarheden er heller ikke den samme, men det betyder bare oftere besøg af maleren.

Så grøn omstilling er altså ikke af det onde. Hvis vi tager de store pladser, så er grøn omstilling og bæredygtighed jo heller ikke tvangstørring af overflader eller ødelæggelse af færdigmalede overflader. Begge dele ligger milevidt fra grøn bæredygtighed.

Så mit gæt er, at vi på byggepladserne om 10 år tager langt større hensyn til såvel tidsplaner som hinandens arbejder – alene fordi det er det, der giver den bedste økonomi og bedst tager hensyn til miljøet.

Dias 18 - Tørremaskiner

Er det helt skævt? Jeg kan fortælle jer, at Realdania er begyndt at forlange, hver gang nogen søger om midler til at bygge nyt, at man lige ser sig om i nærområdet for at sikre sig, at der ikke står en eksisterende bygning, der kan renoveres og transformeres, så den kan leve op til de behov den bygning, man søger tilskud til, måtte skulle opfylde.

Altså, hvis der står noget, der kan blive lige så godt som det, du vil bygge, kan du søge tilskud til at bygge om – men ikke til at bygge nyt. Så jo, den grønne omstilling er lige noget for et renoverende og vedligeholdende malerfag.

Københavns Malerlaug har sammen med TEC lagt en ny uddannelse i AMU-regi i støbeskeen – en restaurerings- og bygningsbevarelsesuddannelse.

Dias 19 - Video, Jacob Rune Jørgensen

Jacob Rune Jørgensen, der er formand for laugets Skole- og uddannelsesudvalg siger om den nye uddannelse:

Dias 20 – Camilla Lindholm Gelmer

Vi skal også lige runde DM i Skills, som i år blev afviklet i Roskilde. Vinderen blev Camilla Lindholm Gelmer fra Marlenes Malerfirma i Varde.

Det var igen et fantastisk arrangement og et udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne. Ikke mindst når det handler om at få vækket de unges interesse for håndværksfagene. Faktisk oplever de erhvervsskoler, som har ligget i nærheden af en af de byer, hvor Skills har været afholdt, markant højere søgning i årene derefter.

Alene af den grund er det vigtigt, at vi bakker op om DM i Skills.

Men synes vi, at det har været vildt og fantastisk de tidligere år, bliver det endnu vildere, endnu mere fantastisk til næste år, hvor vi i Herning kan slå dørene op for EuroSkills 2025 – intet mindre end et europamesterskab på dansk jord.

Dias 21 - Bygningsmaler

Mere end 600 deltagere og en forventning om mere end 100.000 tilskuere over de fire dage, mesterskaberne varer. Læg vejen forbi Herning 9.- 13. september næste år. Snyd ikke jer selv, kom og kig.

Og mens vi er ved de unge, de er jo ikke bare vigtige for, at vi har kvalificeret arbejdskraft at trække på. De unge bliver svende, der bliver dygtige svende med mod på mere – at begynde for sig selv – eller overtage mester forretning.

Så når vi taler uddannelse, taler vi også generationsskifte, for uden dygtige svende ingen at generationsskifte med. Og ingen dygtige svende uden lærlinge. Og må jeg så også lige minde om, at vi har afskaffet svendeprøvegebyret for medlemmerne af Danske Malermestre. Det er jo også en af fremtiden for malerfaget.

Dias 22 – Islands Brygge

Her på falderebet skal vi også runde os selv, Danske Malermestre. Jeg er stolt over at stå i spidsen for en organisation, der alene taler og kæmper fagets sag. Hele tiden, hver dag.

Lige for står her at nævne, at vi har planer om en revitalisering af vores EnRigtigMaler-kampagne. En brush-over på en kampagne, der igen skal slå på vigtigheden af at vælge et medlem af Danske Malermestre, en af de rigtige malere.

Men sekretariatet er jo mere end det, det er et sted, I kan henvende jer. Både hvis I har problemer, faglige eller juridiske, men også, hvis I har input til, hvad vi kan gøre bedre. For uanset hvor mange flere sekretariatet har ude, så er det jo jer, der ved, hvor skoene trykker i dagligdagen.

Dias 23 – Forside, Skriftlig beretning

Inden I skal til godkende beretningerne, vil jeg gerne rette en stor tak til de mange mennesker, der gør det muligt at stå i spidsen for en organisation som Danske Malermestre – en organisation, der i den grad er drevet med jer for øje.

Jeg vil gerne slutte med en tak til såvel min bestyrelse som til mit formandskab for endnu et godt år. Og til sekretariatet i København og Aarhus og til direktør Ole Draborg, som står i spidsen. Tak for endnu et år, hvor I har arbejdet kompetent for medlemmernes interesse.

Jeg vil også gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere i Malerfagets Faglige Fællesudvalg, i Malerforbundet i Danmark, i SMVdanmark, i Arbejdsmiljøhuset og i Dansk Arbejdsgiverforening. Sammen og hver for sig gør vi en forskel for det organiserede malerfag i Danmark. Tak for det!

Med disse ord vil jeg overlade denne såvel som den skriftlige beretning til forsamlingen.

Tak.